

**Meer weten over Hemelvaart en Pinksteren?
Van harte welkom in de kerk!**



Evangelisatie Gereformeerde Gemeente Krabbendijke
evangelisatie-ggk@klikSAFE.nl

Wil je meer weten over het christelijk geloof? Kijk op bijbelcentrum.nl en volg een gratis cursus over de Bijbel.

**Bekijk
de video**



**Toen sprak Hij (Jezus) :
Zie, Ik kom, om Uw wil
te doen, o God!**

HEBREEËN 10 VERS 9

bijbelcentrum.nl • onlinebijbelcursus.nl

Elk jaar staat het weer op de kalender: **HEMELVAARTSDAG EN PINKSTEREN.**

MAAR WAAR GAAN DEZE CHRISTELIJKE FEESTDAGEN OVER?

HEMELVAART gaat over Jezus Die naar de hemel teruggaat. Jezus is de Zoon van God Die naar de aarde kwam om mensen te verlossen van de zonde.

MAAR WAT IS ZONDE? EN WAAROM MOET JE DAARVAN VERLOST WORDEN?

Zonde is tegen Gods goede wil ingaan. Zonden zijn de slechte dingen die we denken, doen en zeggen. Zoals liegen en stelen, maar ook je beloften niet nakomen of lelijke dingen zeggen over een ander. Door de zonde is onze relatie met God verbroken. En –of je het beseft of niet- dat is het ergste wat er is. Want God is onze Schepper en Hij heeft ons zo gemaakt dat we alleen écht gelukkig worden

als we Hem kennen en leven zoals Hij dat heeft laten opschrijven in de Bijbel, Zijn Woord. Daarin staat dat we God lief moeten hebben boven al het andere en onze medemensen als onszelf. En dan stuit je gelijk op een groot probleem: dat kunnen we namelijk niet meer. Wij hebben onszélf lief boven alles (en soms juist ten koste van anderen...) en aan God denken we vaak niet eens meer.

HERKENBAAR?

Daarom kwam Jezus. Hij kwam om Gods wil te doen. Hij kwam uit de hemel en werd -zondeloos- mens om te sterven in de plaats van zondige mensen. De dood is namelijk de straf op de zonde. Maar Jezus heeft uit liefde die straf op Zich genomen. Hij heeft de dood overwonnen en de verbroken relatie met God hersteld voor alle mensen die in Hem (zullen) geloven. Daarna ging Hij terug naar Zijn Vader in de hemel, de bovennatuurlijke wereld van God. Daar denken we aan op **HEMELVAARTSDAG**.

Vervolgens moest er nog iets anders gebeuren: Jezus had namelijk beloofd dat als Hij wegging, de Heilige Geest zou komen. Daar gaat **PINKSTEREN** over. De Heilige Geest vernieuwt mensen. Hij opent je ogen zodat je gaat zien Wie God is en wie je zelf bent. Hij zorgt ervoor dat je je afkeert van je slechtheid, van je zonden, en Jezus gaat volgen.

Hemelvaart en Pinksteren vertellen ons over Gods liefdevolle antwoord op onze zonden. **DEZE BOODSCHAP KOMT OOK TOT JOU.** Bid of de Heilige Geest je hart en leven wil vervullen. Want dan geldt: wie je ook bent, in welke omstandigheden je je ook bevindt, als je Jezus gaat volgen ervaar je echte blijdschap en vrede. Voor altijd.

